



”

Vi sa alltid så länge vi och publiken har kul så kör vi. Vi blev lite äldre, kropparna lite stelare och uppvärmningen tog längre tid för varje år



SKEPP OCH HOJ

Hojåkandet är lagt på hyllan. Likaså bandet. Numera är det segling och sjön som gäller. För farten gillar han fortfarande allas vår Kickin' Kenneth.

■ TEXT KICKI KENNETHSON ■ BILD HARALD GOLDKUHL & FELIX MOSTRÖM

Vi står på bryggan och pratar med Kenneth från Kenneth and the Knutters. Ju inte ens Kenneth. Han heter Leif och kallas för Lurre och har ett alter ego. Han heter Kickin' Kenneth. Storyn börjar 1975 när han var 15 år och fick chansen att sjunga med ett nytt band i stan, Örebro är stan för alla musiker. Bandet hette Uncle Harmless och var duktiga men de saknade en frontfigur och sångare. De hade provat ett antal sångare. Mest lovande var nog grabben med en egen mikrofon, tyvärr var han ton- och taktdöv. Kanske var det den taktdöve som banade vägen för Leif. Där och då startade det som sedan blev Colt 45 och sedan Kenneth and the Knutters. Tre decennier och över 400 000 skivor sålda senare ställer vi oss frågan vad hände sen?

Slutade ni i rättan tid?

-Nja vi var ju på topp 1992 så vi kunde ju ha slutat där. Vi sa alltid så länge vi och publiken har kul så kör vi. Vi blev lite äldre, Kropparna lite stelare och uppvärmningen tog längre tid för varje år. Beslutet att sluta lira med Knutters växte fram. Sista plattan blev en 30 årsresent till sig själva och sina fans. Precis som det ska. Med låtar som summerade Knutters 30 år i parkerna. Lyssna på "Sommaren med Åke" så förstår du vad jag menar.

Knutters lär ha sagt att "man vill inte bli lönnfeta och trettio och lira i parkerna". De hann bli både det ena och det andra men de hade ju alltid en rejäl glimt i ögat dessa pojkar. Men vad hände med livet efter Kenneth?

Några av pojkkarna hörde skriva schlager. Pelle och Kenneth fick med en låt, "En riktig jävla schlager" som Henrik Dorsin gjorde texten till. Benny, Åke och Henke startade Örebro Allstars som de fortfarande lirar med. Ett otroligt kompetent coverband. Allstars har dessutom lirat två gånger med Kenneth och Pelle på SMC-jubileum och nu senast på Hoj-X.

Men bortsett från det. Kenneth har haft över 30 hojar i sitt 55-åriga liv. Men när han slutade med Knutters lade han också hojen på hyllan. Han gillar inte att göra saker halvdant, han är av eller på.

Saknar du motorcykeln Kenneth?

-Konstigt nog inte. Jag hade familj, labrador, sommarstuga, golfklubbor och segeljolle. När sommar gått och jag tittade in på min





fina Speed Triple som stod i stort sett orörd i garaget bestämde jag mig. Inga mer plågsamma bågförsök här inte. En hoj ska köras och jag körde ingenting. Jag kan sakna en sväng på urvig väg och allt roligt runt om men jag tror inte på halvmesyer. Kör eller kör inte. Av eller på.

Vad gör du istället?

-Jag nördade in på flerskrovsbåtar. Jag började med katamaraner, du vet hänga i sele utanför skrovet och segla fort som bara båvern. Sen kom verkligheten i fatt mig eftersom mina söner inte vill hänga med så ofta och gasta, hänga i sele, så de började med kite-surfing i stället. Då stod jag där med en katamaran som man skulle vara två på. Seglingen var jag tokfast i och jag hade lite som hittade en liten trimaran i glas- och kolfiber som jag kan rigga, sjösätta och segla. Själv. Om jag vill. Det kan blåsa lite eller mycket. Den är stadig men snabb som en flygande vessla. Det påminner rätt mycket om att köra båge. Snabbt, blött, adrenalinkickar, välbalanserat, high-tech, mycket utrustning (vhf-radio/speed puck/tactic/windex och Gore-Tex) om man vill. Och säsong är ungefär lika lång. Jag lägger i när isen går och tar upp när isen lägger sig.



Vad händer nu då, blir de nåt mer gig med Knutters?

-Nej, vi blir inte yngre och fri direkt så det ser jag som helt osannolikt. Men vi träffas ibland och lar av oss lirar ju lite här och då. Men Knutters är Knutters och jag tycker det är bra att vi slutade medan vi fortfarande tokleverade varje gig. Känns värdigt liksom. **MC**

Foto: Zofie Vavra

